

Zwaag, 21 november 2004

Beste donateurs,

Giro 7563963 t.n.v.
Weeskinderen Rwanda
te Zwaag
E-mail:
n.j.schipper@quicknet.nl

Het jaar 2004 loopt alweer bijna ten einde. Tijd om u weer op de hoogte te stellen van onze activiteiten voor de **weeskinderen in Rwanda**, die we via de "**Broeders van het Woord**" met uw hulp ondersteunen.

1. Activiteiten in Nederland

In chronologische volgorde zetten we de activiteiten van het afgelopen jaar even op een rijtje:

- De **reünie** van oud-studenten aan het **Van Hall Instituut** in Leeuwarden in september 2003 heeft uiteindelijk het geweldige bedrag van **1500 euro** opgeleverd. Daarnaast ontvingen we van het Van Hall Instituut zelf in januari een bijdrage van **500 euro**. De broeders hebben met dit geld een zestal koeien gekocht, die voor melk en mest zorgen voor de pleeggezinnen. En nakomelingen in de toekomst. Kortom, een goede investering.
- In maart hebben we een **Rwandese warme maaltijd** verzorgd in Wierden (Twente) t.b.v. een actie van de Stichting Karibu, waarmee we samenwerken. Het werd een groot succes.
- In juni ontvingen we **640 euro** aan giften bij een **huwelijksjubileum**. Hiermee hebben de broeders twee koeien kunnen kopen voor de pleeggezinnen. Later dit jaar hebben we nog eens **350 euro** gekregen van een ander huwelijksjubileum. We zijn natuurlijk heel blij met deze initiatieven. In Rwanda kan er heel veel mee worden gedaan.
- In juli zijn we weer naar Twente geweest. Dit keer naar het **Afrika-festival** in Hertme, waar we samen met Irene en Marjan Tieberink van de Stichting Karibu een stand hadden met o.a. heerlijke Afrikaanse hartige oliebolletjes en tropische fruitsalade.
- De zomer staat altijd in het teken van de **fruitverkoop** aan de weg. Maar dit jaar kwam deze op losse schroeven te staan vanwege de uitbreiding van de stad Hoorn, waarvoor alle fruittuinen in Zwaag moeten wijken. Al een aantal jaren geleden zagen we dit aankomen en hebben we bij de gemeente geprobeerd extra grond te kopen om bessen en pruimen te kweken voor het goede doel. Alle pogingen waren tevergeefs. Het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Hoorn hebben blijkbaar geen boodschap aan het goede doel. Dit voorjaar zijn alle fruittuinen, waar we konden plukken, door de gemeente gerooïd. En het kan nog jaren duren, voordat die grond bewerkt gaat worden voor de woningbouw. Zonde dus. Het gevolg is dat we dit jaar nog maar voor **200 euro** aan de weg hebben verkocht. 100 euro voor bessen die we nog net konden plukken, voordat de laatste struiken werden gerooïd, en nog eens 100 euro voor pompoenen, die een van onze burens sinds vorig jaar voor ons goede doel kweekt, en dat is weer goed nieuws. Het andere goede nieuws is, dat we volgend voorjaar gaan verhuizen naar Schellinkhout, waar we door een wonderbaarlijke samenloop van gebeurtenissen een huis met fruittuin hebben gekocht en zo onze fruitverkoop voor de weeskinderen in Rwanda kunnen voortzetten. Tegen die tijd zullen we u onze adreswijziging doorgeven.
- In oktober was er een avond georganiseerd door het **jongerenpastoraat** in Zwaagdijk-Oost. Hier hebben we jongeren uitleg gegeven over de weeskinderen in Rwanda en met ze van gedachten gewisseld, wat hun bijdrage kan zijn. Resultaat: eind november gaan de jongeren langs de deuren in Zwaagdijk om kerstkaarten te verkopen, gemaakt van gedroogd bananenblad door weeskinderen in Rwanda.

Dit jaar hebben we weer de nodige **goederen** verzameld voor de weeskinderen. Een greep hieruit:

- Drie breimachines geschonken door een tweetal gulle gevers.
- Computerapparatuur.
- Een grote verzameling brillen, afkomstig van het Westfries Gasthuis in Hoorn.
- Diverse spullen als T-shirts, paraplu's, caps en pennen met oude logo's (huisstijldragers) , geschonken door Agis Zorgverzekeringen.
- Veel mooie en gratis tweedehands kleding krijgen we regelmatig via de Stichting Interkerk in Hoorn.

Alle spullen liften binnenkort mee naar Rwanda met een container van de Stichting Karibu.

In april 2005 zal een viering in de **Engelbewaarderskerk** in Hoorn, voorbereid door de MOV-groep Hoorn, in het teken staan van de weeskinderen in Rwanda. Het **Jambokoor** zal hieraan deelnemen. Meer hierover hopen we u tegen die tijd te laten weten.

2. Activiteiten in Rwanda

Zoals gezegd hebben de broeders dit jaar **koeien** gekocht als investering voor een aantal pleeggezinnen. Het is de bedoeling, dat ze hiermee doorgaan om nog meer pleeggezinnen met weeskinderen te kunnen helpen.

Het project van de **nieuwe kerkbanken** voor de parochie van Ndera, waarover we vorig jaar berichtten, is dit voorjaar gefinancierd door de Stichting Karibu in Twente. Pasen was dit jaar extra feestelijk in Ndera met de inwijding van de nieuwe kerkbanken.

Onlangs hebben de broeders in Musha grond gekocht en zijn ze daar begonnen met de bouw van tien **huisjes voor de allerarmste gezinnen**. We zijn heel blij dat ook dit mogelijk gemaakt werd door de Stichting Karibu, die momenteel druk bezig is met het projectplan van de broeders voor het **opleidingscentrum** in Kicukiro. Het vergt veel tijd en inspanningen om dit grote project van de grond te krijgen, zowel financieel als organisatorisch. Irene en Marjan Tieberink gaan in december weer naar Rwanda en we hebben goede hoop dat er binnenkort letterlijk en figuurlijk spijkers met koppen geslagen worden.

Van het geld dat we vorig jaar zelf meenamen naar Rwanda, is een groot deel **op rekening** gezet door de broeders. Hieruit kunnen ze regelmatig putten voor de hulp aan de weeskinderen zoals het schoolgeld, de gezondheidszorg en het opknappen van hun huisjes. Ook is er een bijdrage voor de Zusters van het Woord in Ndera van gegeven. In december sturen we weer geld om de rekening in Rwanda aan te vullen.

3. Tenslotte

Van steeds meer donateurs hebben we inmiddels het **e-mailadres**. Voor de verzending van de nieuwsbrief is dat heel handig. Het bespaart de nodige postzegels, papier en enveloppen. Als u deze nieuwsbrief niet via e-mail heeft ontvangen, maar wel een e-mailadres heeft, laat het ons alstublieft weten via een mailtje (ons e-mailadres vindt u op de eerste pagina van deze nieuwsbrief en op de website), we zijn u er heel dankbaar voor.

Vergeet niet af en toe eens een kijkje te nemen op de website www.weeskinderenrwanda.org. Regelmatig wordt deze ververst met nieuwe informatie en foto's. Ook kunt u er terecht voor het bestellen van de bijzondere kerstkaarten en kerstgroepen.

Zoals gezegd verhuizen wij komend voorjaar naar Schellinkhout. Tegen die tijd hoort u weer van ons. Namens de weeskinderen **hartelijk dank** voor uw hulp.

Met hartelijke groet,
Marie en Nico Schipper

.....
Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen