

www.weeskinderenrwanda.org

***** Zaterdagavond 24 december 2005 Kerstavond *****
***** 21.30 uur Nederland 1 NCRV *****
*** **Kerst met Felderhof en twee engelen in Rwanda** ***



Giro 7563963 t.n.v.
Weeskinderen Rwanda
te Schellinkhout
E-mail:
n.j.schipper@quicknet.nl

Schellinkhout, 6 december 2005

Beste donateurs,

Er is dit jaar weer heel veel gebeurd. Zelf hadden we het druk met onze verhuizing naar Schellinkhout, maar tussen de bedrijven door zijn er weer allerlei activiteiten geweest ten behoeve van de **weeskinderen in Rwanda**, die we via de "**Broeders van het Woord**" met uw hulp ondersteunen. Hier volgt een opsomming:

- Het **jongerenpastoraat in Zwaagdijk-Oost** organiseerde in november 2004 een kerstkaartenactie, die maar liefst € 282 opbracht voor de weeskinderen
- In december 2004 kwam er met de verkoop van Rwandese **kerstkaarten** € 253 binnen. Ook dit jaar hebben we ze weer voor € 1,- per stuk
- De projectgroep "**Creative Designers**", bestaande uit studenten van het Clusius College in Alkmaar, hield in december 2004 workshops speciale kerststukken maken. De volledige winst uit deze onderneming was ten bate van de weeskinderen en werd 28 januari tijdens de open dag van het Clusius College officieel aan ons overhandigd: € 1200 ! Hiermee konden weer een flink aantal koeien worden gekocht voor de pleeggezinnen in Rwanda
- Op 16 april was de bijzondere viering in de **Engelbewaarderskerk** in Hoorn-Noord, georganiseerd door de MOV-groep. De gulle gevers legden die dag maar liefst € 1057 in de collecteschalen en het parochiebestuur van Hoorn deed er met € 500 nog een schepje bovenop. Bovendien kwam er de dagen erna nog een golf van extra donaties
- Een week later, 23 april, was de opbrengst van de collecte in de MOV-viering in Oosterblokker € 145
- Een dag later ontvingen we in Westerblokker de spaardoosjes van de **1^e communicanten**: € 64,18
- De verkoop van **bananenbladkaarten** in april in de kerken van Hoorn-Noord, Oosterblokker en Westerblokker bracht in totaal € 242 op
- Na de dip van vorig jaar is de verkoop aan de weg helemaal hersteld. In juli en augustus nog in Zwaag en vanaf 1 september in Schellinkhout is er dit jaar voor € 1784 aan **groenten en fruit** verkocht. Een nieuw record! We zijn de burens en kennissen die hieraan in natura bijdragen, heel dankbaar
- In oktober ontvingen we € 800 van de R.K. Maria-Bernadetteschool in Medemblik i.v.m. de activiteitendag 2005

- In november hield het jongerenpastoraat in Zwaagdijk-Oost weer een actie voor de weeskinderen. Deze keer gingen de jongeren met heerlijke **koek** langs de deuren. Opbrengst € 280

Verder hebben we in de loop van dit jaar weer diverse **bijzondere bijdragen** gekregen, zoals die van een donateur bij gelegenheid van het afscheid van zijn werk (€100), de enveloppen met inhoud van een groot familiefeest op 1 mei (€ 675) en van het feest voor een 80-jarige moeder en oma op 5 juni (€ 530) en anonieme donaties voor de aanschaf van een koe in Rwanda. En rond onze verhuizing naar Schellinkhout zijn we enorm geholpen door vrienden in ruil voor een bijdrage van ons voor de weeskinderen.

Kortom, onlangs konden we weer een flinke som **geld naar Rwanda** sturen, waarmee de broeders van alles kunnen doen om de weeskinderen een toekomst te geven: schoolgeld, medische verzorging, betere huisvesting, koeien, etcetera.

Zoals u weet wordt dankzij de steun van de Stichting Karibu het grote project van de broeders gerealiseerd: een **opleidingscentrum**, waar de weeskinderen kunnen werken aan hun toekomst door een vak te leren. Irene en Marjan Tieberink, de tweeling uit Twente, zijn hiervoor nu in Rwanda. Een cameraploeg met **Rik Felderhof** heeft met hen opnames gemaakt voor een bijzondere uitzending op kerstavond. Daarin kunt u zien wat onze “Broeders van het Woord” in Rwanda met uw steun allemaal doen voor de weeskinderen. Noteer dus in uw agenda: zaterdag 24 december a.s. om 21.30 uur bij de NCRV op Nederland 1: Kerst met Felderhof en twee engelen in Rwanda.

Op 14 november jl. hebben we weer **goederen** via East African Cargo in Brussel naar Rwanda gestuurd. Het betrof deze keer ruim 800 kilo aan spullen, die we het afgelopen jaar weer van diverse kanten kregen aangeboden en die in Rwanda heel goed van pas komen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Velen van u waren **16 april** dit jaar aanwezig tijdens de speciale viering met het Jambokoor in de Engelbewaarderskerk in Hoorn met het thema “**Engelbewaarders voor Rwanda**”. Daarin hebben we verteld over de wonderbaarlijke hulp van boven van moeder Salome en buurvrouw Riet. We blijven steeds weer ervaren, dat er meer is tussen hemel en aarde, dat niet meer aan het toeval toe te schrijven is. In de kerstnacht van 1965 werd Marie geboren in het dorpje Mbazi in Rwanda. **Precies 40 jaar later** wordt een tv-programma uitgezonden over onze broeders en weeskinderen met **twee engelen** in de titel. Kan dit nog toeval zijn?

Namens de weeskinderen zeggen we u wederom **hartelijk dank** voor uw hulp.

Met hartelijke groet,

Marie en Nico Schipper

P.S. Door een computercrash eerder dit jaar zijn we de emailadressen kwijtgeraakt. Daarom het verzoek een berichtje te sturen aan n.j.schipper@quicknet.nl, als u over een **emailadres** beschikt. Dat bespaart ons de volgende keer weer postzegels.

.....
*Wat we **hier** kunnen missen, kan **daar** heel veel doen*